

Verandering

Niemand weet meer
wie ik was
voordat

ik huilde om teveel, voordat
ik paniek had
ik niet meer sliep door veel
gedachten die ik had

niemand weet meer
wie ik was voordat
ik jou miste

Kleine kunst

En nog steeds breekt
het de wereld in tweeën
als je ziet hoe
genieten bepaald wordt door het oog van de naald
als je voelt hoe
geluk ervaren wordt door slechts enkele dingen
maar toch op zoveel lijkend
ik zit er middenin
en de kern
dat ben jij

Tuinwandeling

Misschien heb ik mij enkel laten inspireren
door de vreugde om mij heen

zo bedacht ik dat op een morgen
toen de zon fel scheen
en vogels vrolijk floten

Wereldreis

Zie haar lopen
geluk
handen vol met tassen

ze dwaalt de wijde wereld over
weg van waar ze was en
uiteindelijk zal ze terugkeren

met grote passen stapt zij
vol voldoening van geluk

Vergeet-mij-nietje

In de menigte
wrong ik mij naar jou
je leek me vergeten te zijn tussen alle kleuren
maar integendeel

‘vergeet mij niet’
zei je
je leek niet te weten dat je tussen alle kleuren
bijzonder voor mij bleef

ik vergeet jou niet
vergeet-mij-niet